

OUD-TURNHOUT

IN DE KIJKER

Nanje Nige



Deze week focussen we op:

NANJE NIGE “dat ook ik mag studeren” - Project in Burundi
Hiervoor gingen we ons licht opsteken bij Dirk Gils en Guy Van Roy, die mee aan de wieg stonden van dit project.

Dirk en Guy, willen jullie zich kort even voorstellen aan onze lezers?

Dirk: Ik ben geboren en getogen in Turnhout. Ik ben gehuwd met Rita Vander Guchten, afkomstig van Ronse. We leerden elkaar kennen tijdens onze studies verpleegkunde in Ukkel. Na onze opleiding Tropische Geneeskunde vertrokken we als vrijwilligers naar Burundi. We wonen sinds 1983 in Oud-Turnhout (Pausenstraat 18), waar onze beide dochters opgroeiden.

Guy: Rita en Dirk zijn onze achterburen (Jef Claesenstraat 2). Ik ben reeds vele jaren betrokken bij projecten in Afrika en ik ging graag in op de vraag van Dirk om Nanje Nige mee uit te bouwen.

We willen graag meer vernemen over het Nanje Nige project, in Burundi. Hoe is dat begonnen?

Dirk: Van 1977 – 1979 werkten Rita en ik in Busiga, een dorp in het noorden van Burundi. We werkten in het dispensarium en gezondheidscentrum van de Dames de Marie, een internationale zusterorde. De toenmalige overste was zuster Michelle Collignon, die gedurende vele jaren Burundese studenten



ondersteunde om hun studies te kunnen afronden.

In 2015 reisden we terug naar Burundi, samen met onze dochter Katleen die er geboren is. Tijdens een rondreis maakten we kennis met Emmanuel Nkeraguhiga, die met de steun van zuster Michelle kon studeren en verpleegkundige werd. Hij werkt in het ziekenhuis van Kirundo, eveneens in het noorden van Burundi.

Emmanuel is gehuwd met Chantal en samen hebben ze 4 kinderen. Na onze reis bleven we contact houden en op initiatief van Emmanuel hebben we in 2017 een rurale apotheek opgericht met als doel: betaalbare geneesmiddelen voorzien voor omwonenden en een beetje werkgelegenheid creëren. Na zes jaar functioneert die apotheek nog op zelfstandige basis.

Hoe is daaruit dan later het Nanje Nige project gegroeid?

Ondertussen behaalde Emmanuel een masterdiploma volksgezondheid en naar aanleiding van zijn thesis groeide bij hem een nieuw projectvoorstel: namelijk “NANJE NIGE” wat zoveel wil zeggen als: “dat ook ik mag studeren”.

Hij zegt hierover:

“In Burundi, en zeker in de streek van Kirundo, verlaten zeer veel kinderen vroegtijdig het lager onderwijs. De oorzaak is de armoede en de onwetendheid van ou-

ders over het belang van onderwijs. Omdat het verlaten van de school zulke individuele en sociale gevolgen heeft, geloof ik dat deze situatie een gedeelde bezorgdheid moet zijn voor onze samenleving en met deze gedachte in het achterhoofd herinner ik mij de acties van zuster Michelle Collignon. Zij riep ons op om haar voorbeeld te volgen met de woorden: “als je geholpen wordt om te studeren, dan moet ook jij anderen helpen eens uw studies gedaan zijn”.

En daarom heeft Nanje Nige als algemeen doel: Het ondersteunen van kinderen voor wie er omwille van armoede geen middelen ter beschikking zijn om naar de lagere school te (blijven) gaan.

Dat klinkt heel waardevol. Hoe werkt het in de praktijk?

De concrete aanpak van het project ziet er zo uit:

- kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen, worden opgezocht
- er wordt contact opgenomen met hun familie met de vraag voor hun medewerking
- elk kind ontvangt enkele jonge bananenbomen om zelf te planten en te onderhouden
- elk kind krijgt een geit om zelf te onderhouden en mee te kweken
- de opbrengsten van de verkochte bananen en geitjes worden op een spaarrekening van het kind bewaard; elke familie engageert zich

ook om maandelijks een beetje geld opzij te zetten.

- de families en de kinderen worden begeleid en opgevolgd; afwisselend worden maandelijkse activiteiten voorzien zoals: vorming over geldbeheer, huisbezoek, samenkomsten om ervaringen uit te wisselen, evaluatiemomenten in de school.

- om uitval omwille van ziekte zoveel mogelijk te beperken ontvangt elk gezin ook een ziekteverzekering. (CAM = carte d’assistance maladies)

- tijdens de eerste schooljaren dat

een kind deel uitmaakt van het project ontvangt hij/zij een “schoolKIT” (lesmateriaal, uniform...etc.) De kinderen en hun ouders worden zelf mee verantwoordelijk gesteld. Het project beoogt dat elke deelnemend kind gedurende 4 à 5 jaar opgevolgd wordt en zo uit de kwetsbare situatie komt en later verder kan studeren. Uiteindelijk zouden zij dan weer anderen kunnen helpen.

(lees verder op pag. 2)



Uitreiking CAM

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen

Pastor
pater Moses Oguche
Steenweg op Oosthoven 172, Turnhout
Gsm: 0467 74 83 39
oguchemoses700@gmail.com

Diaken
Charel Verhoeven
(din-vrij van 08.00u tot 09.00u)
Tel.: 014 42 56 04; Gsm: 0499 96 91 58
karel.verhoeven@telenet.be

Parochie-assistente Sint-Bavo
Kristin De Raeymaecker
Gemeentestraat 11
Tel.: 014 45 16 94
kristin.droi@outlook.com

PLAATSELIJKE CONTACTPERSONEN
Voor vragen allerhande kan je terecht bij één van de volgende personen:

Sint-Bavo
Mil Vydts
Tel.: 014 45 10 44
emiel.vydt@skynet.be
Onbevekt Hart van Maria
Herman Spaepen
Gsm: 0495 94 69 47
Herman.spaepen@skynet.be

Sint-Antonius Abt
Thérèse Neefs-Proost
Schoorhoven 125
Tel.: 014 41 24 66
Gsm: 0494 70 77 34
thereseproost@gmail.com
Te bereiken in het lokaal De Mutsaard in de Heischuur, ingang langs de parking, elke dinsdagnamiddag van 15.00u tot 17.00u.

Artikels parochieblad
Teksten voor het parochieblad moeten 14 dagen vóór het verschijnen bezorgd worden bij

Fred Vanderpoorten
Gemeentestraat 11
Tel.: 014 45 16 94
Gsm: 0499 13 60 45
fred.vanderpoorten@gmail.com

Abonnementen
Kerk&leven Oud-Turnhout
Drukkerij & Uitgeverij Halewijn N.V.
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
rek.nr.: BE22 7885 3081 3947
Jaarabonnement: 60 euro

Vieringen



VIERINGEN

SINT-ANTONIUS ABT
Zondag 28 januari
09.00 u. Communiedienst
Jaargetijde August Van Miert - Sas

SINT-BAVO
Zaterdag 27 januari
17.00 u. Eucharistieviering
Viering rond de 'eenheid van alle christenen.'

ONBEVEKT HART VAN MARIA
Zondag 28 januari
10.15 u. Communiedienst

Parochie-mededelingen



Omhalingen Kerstvieringen

Beste parochianen,

De omhalingen tijdens de Kerstvieringen in onze drie parochies gaven de volgende resultaten:

Centrum: 434,14 euro
Oosthoven: 143,70 euro
Zwaneven: 499 euro

De opbrengst gaat naar PVT de Lieerman, om daar de pastorale initiatieven te ondersteunen...

Zwaneven:

Op zaterdag 20 januari 2024 om 11.00u. hebben we afscheid genomen van Dick Van Rhijn, echtgenoot van Fietje Hendrix. Dick werd geboren in Zeist op 01 september 1934 en is thuis overleden op 10 januari 2024.

Vanwege de parochiegemeenschap bieden wij de familie onze oprechte deelneming aan.

Nanje Nige (vervolg)

Hoe verliep Nanje Nige tot nu toe in Burundi?

Bij de start van het schooljaar 2022 – 2023 werden 5 kinderen ingeschreven in het project. In december 2022 konden we nog eens 7 kinderen opnemen. Deze twaalf kinderen rondden het schooljaar met succes af; hun bananenbomen en geitjes floreerden zoals verwacht en ieder had plichtsgetrouw gespaard. Emmanuel vond steun bij leerkrachten van de school en de administratieve overheid van de regio. Het lukte Emmanuel en zijn collega's om de maandelijkse begeleiding van de families te realiseren. In augustus 2023 werden er nog 16 kinderen ingeschreven bij Nanje Nige. Momenteel zijn er dus 28 kinderen die deelnemen en ondersteund worden. Eind december werd er voor hen en hun familie een Kerstfeestje georganiseerd. Omdat de nood groot is, krijgt Emmanuel regelmatig de vraag om meer kinderen in te schrijven bij Nanje Nige. We overwegen dan ook om volgend schooljaar een aantal kinderen van een andere school in te schrijven en met de opgedane ervaringen Nanje Nige verder uit te bouwen.



Uitreiking Cartes Assurances Médicales

Uitbreiden vraagt uiteraard ook meer (financiële) middelen. Vandaar Nanje Nige Belgium?

Inderdaad. In september 2023 richtten we Nanje Nige Belgium vzw op, met als doel het project in Burundi te ondersteunen. Onze activiteiten bestaan uit sensibilisering en fondsenwerving.

Dank je wel, Dirk en Guy voor deze info, en voor jullie inzet voor Nanje Nige!

Graag gedaan. En als dat mag, willen we hier dan ook graag een oproep doen:

Wenst u uw steentje bij te dragen om ons te helpen bij activiteiten in België en eventueel lid te worden van de vzw? Of wil u Nanje Nige financieel steunen? U vindt alle informatie op onze website www.nanjenige.be en op www.facebook.com/NanjeNige. En mocht u graag onze Nieuwsbrief ontvangen, stuur ons een mailtje via info@nanjenige.be. We danken onze sponsors en sympathisanten!

Dirk Gils en Guy Van Roy
Bestuursleden Nanje Nige Belgium

Filipijnse viering

Elke tweede zondag van de maand draag father Jorgedy Bago de mis op om 13u in de Sint-Bavokerk voor de Filipijnse gemeenschap.

Op zondag 14 januari waren er weer een vijftigtal aanwezigen: een mix van Filipijnen en mensen van hier. Er wordt goed meegezongen. De misdienaars zijn jongemannen. Meestal zijn ze met vier. Aan kandidaten geen gebrek! Het koor, de lector en de organisatie wordt gedragen door Filipijnse vrouwen.

Ook voor leden van onze geloofsgemeenschap is dit een verrijkende ervaring.





Clara van Assisi

PASTORALE EENHEID

BLIJF BIJ: volg onze website <http://peclaravanassisi.be>